

# 4 Avonturen van Anna-Mae en Pepijn



Anna-Mae en Pepijn in de kaasfabriek

Pepijn en Anna-Mae en de imker

Anna-Mae en Pepijn en de das

Pepijn en Anna-Mae op avontuur in Drenthe







Anna-Mae en Pepijn wonen in een heel klein mooi dorpje genaamd Bontebok. Dat ligt in de Provincie Friesland. Voor wie er nog nooit van gehoord heeft, het ligt precies tussen de dorpen; Knipe, Katlijk, Nieuwehorne en Jonkersland. Via Jonkersland, over de SingSang brug via de stille kant naar de Tweedewijksreed kom je op het Bospad alwaar ze wonen.



# Anna-Mae en Pepijn en de Kaasfabriek





Muis Anna-Mae is op pad naar haar broertje Pepijn die aan de rand van het dorp bij de kaasfabriek woont en die ze al een jaar niet heeft gezien.



Hoi Pepijn, wat woon  
je hier mooi en wat  
ruikt het hier lekker.

Hoi lieve zus Anna-Mae,  
wat leuk dat je er bent.  
Kom dan zal ik je  
rondleiden op de  
kaasfabriek.





Kijk Anna-Mae, daar heb je boerin Harriet die de koeien Caitlin en Anita melkt. De melk halen ze straks op voor de FrieslandCampina kaasfabriek. Kom, dan neem ik je mee naar de fabriek.





Daar heb je Milo  
de hond van de boerin  
die jaagt op de poezen.

De ene heet Minoes  
en de andere heet Muis.  
Grappig hé ...



Hier komt de melk aan van  
de boerderij. Elke dag rijden  
de vrachtauto's af en aan  
met melk van de koeien...



Hier beginnen ze met het maken van de kaas. Bij de melk doen ze wat druppels stremsel. Dit komt van de maag van een kalf. Daar doen ze wat zuursel bij. De melk wordt dan na een tijdje zuur en dikker.





De melk is nu gestremd en het mes  
snijdt het tot hele kleine stukjes wrongel.



Nu scheiden ze de wrongel en de wei. Van de wrongel maken ze straks kaas. De wei is het water van de melk. Hiervan kunnen ze nog veel produkten maken zoals baby-voeding en frisdrank.





Kijk Anna-Mae, nu persen ze de kleine stukjes Wrongel in een rond vat. Zo maken ze de kaas in de vorm van een damschiyf.



Dit lijkt wel  
een zwembad !

Ja, leuk hé ? Het water in het  
pekelbad is heel erg zout. je kunt erin  
blijven drijven net zoals alle ronde kazen  
erin blijven drijven. Het zout trekt in de kaas.  
Ik denk niet dat we veel  
beet zullen hebben vandaag ...





De kazen moeten lekker blijven en mogen niet schimmelen zoals de kaas in Frankrijk. Daarom smeren ze ze in met een soort plastic verf als beschermlaagje. De ene keer rood en soms geel.



Opassen Pepijn !...

Anders krijgen wij  
ook een kleurtje en  
krijg ik vlekken op mijn  
zondagse jurk.







Aah, zo komen de gaten in de kaas !

Nee hoor, hij wil alleen maar proeven of de kaas wel rijp is. De gaten komen erin doordat bacteriën, dat zijn héél kleine beestjes, die een soort gas en luchtballen maken in de kaas.

Niet alle kaas heeft gaatjes.





Ja, de kazen liggen hier soms heel lang te rijpen. Hoe langer ze hier liggen, hoe lekkerder ik ze vind. Om de zoveel tijd keren ze de kazen om, Anders plakken ze aan de plank vast !









Men maakt al  
eeuwen lang kaas

...

Al heel vroeger namen ze  
de kazen mee op schepen als eten.  
Als ze nog wat kazen over  
hadden, dan ruilden ze die in  
de verre landen en havens  
tegen iets anders zoals  
wijn en kruiden.

Waar gaan al die kazen naartoe, Pepijn ?

Die gaan wel naar meer dan 80 landen over heel de wereld. Van de Noordpool tot de zuidpool en van Mexico tot Japan !

Dus overal kunnen de muizen wel eens een stukje of kruimeltje kaas tegenkomen die uit deze fabriek komt.





Kan ik ook zélf  
kaas maken,  
Pepijn ?

Ja hoor,  
iedereen kan het  
thuis maken.  
Achterin het boekje  
geef ik je een recept.



Hmmm... Wat lekker...  
Ik kan er van blijven  
eten !

Ja, de excursie  
van koe tot kaas, daar  
krijg je honger van  
...







Nodig:

9 liter volle melk

Stremsel

150 ml karnemelk

Melk verwarmen tot ca. 32 C.

Toevoegen: 36 druppels stremsel, 150 ml. karnemelk

Na half uur tot 3 kwartier zal de melk dik zijn.

Begin dan met het voorzichtig snijden van de massa tot kleine blokjes van ca. 0,5 cm. Tijdsduur snijden ca. 10 minuten .

Na het snijden zoveel mogelijk wei verwijderen.

Daarna warm water toevoegen aan het wei/wrongel mengsel (ca. 2 liter water van ca. 50 C).

Daarna ca. 20 minuten heel rustig roeren, zo nu en dan even stil laten staan om te voorkomen dat de wrongel te fijn wordt.

Na het roeren de massa nog 10 minuten stil laten staan.

Daarna wrongel in het vaatje doen en de kaas persen gedurende ca. 2 uur .

De volgende dag dit kaasje ongeveer halve dag in de pekel leggen. Halverwege keer keren.

De kaas eventueel na aantal dagen plasticen en daarna in een ruimte leggen waar het ca. 15 C is.

Tips:

Gebruik geen houdbare melk maar melk uit de koelvitrine bij de supermarkt. (Voorkeur heeft zelfs rauwe melk direct bij de boer vandaan).

Koop karnemelk die nog een lange houdbaarheid heeft.

Zelf pekel maken is mogelijk (in water ca. 20% zout oplossen)

Evt. plastic halen bij kaasboerderij. Als kaas niet wordt geplastiekt zal de kaas iets meer indrogen (krijgt een dikkere korst)

Na ongeveer 1 maand kan de kaas worden geproefd!





Pepijn & Anna-Mae

En de  
**Imker**





Muis Pepijn gaat op bezoek bij z'n grote zus Anna-Mae die bij een boerderij aan het Bospad woont.



Anna-Mae,  
eindelijk heb ik je  
gevonden. Ik heb het  
hele bos afgezocht !

Hoi, lief  
broertje, kom snel  
binnen, je zult wel  
moe zijn ...





Anna-Mae, kom we gaan  
op zoek naar iets lekkers om  
te eten op de boerderij.



De imker schept een zwerm bijen die uit zijn korf zijn ontsnapt...

Daar heb je de imker.





Het bijenvolk heeft: Larven, werksters,  
bewakers, haalbijen en een koningin



De Koningin vliegt in de lente héél hoog  
de lucht in. De snelste Dar ( mannetje )  
die mag met haar paren...





De Koningin legt héél veel eitjes in de raten.  
Na 16 dagen komt er een jonge bij uit. Een  
volk kan soms wel groeien tot 60.000 bijen !



De bijen bezoeken duizenden bloemen voor een beetje nectar. Aan hun poten blijft een beetje stuifmeel hangen. Daarmee bevruchten ze eigenlijk per ongeluk de fruitbomen en zo...





De bijen vliegen vaak kilometers om bij de bloemen nectar en stuifmeel te verzamelen...



De imker haalt de raten uit de kast om ze te controleren en om te zien of er al honing is

Imker Jeroen heeft een imkerpak aan en een pijp. De bijen worden rustig van de rook.







Hier zitten de eitjes waar jonge bijtjes uit komen.

Hier zit honing en nektar in opgeslagen.

In de zomer kan de imker de honing uit de volle raten slingeren met een honingslinger...





De honing gaat door een héél fijn vergiet.  
Daarna doet de imker het in potjes...



In de winter blijven de bijen binnen en houden elkaar warm en leven van de honing die ze in de zomer hebben verzameld of de suiker die de imker ze heeft gegeven.





De boerin maakt kaarsen van bijenwas door een  
een lont heel vaak in verwarmde was te dopen.



Tjonge, wat een werk  
om een potje honing te vullen.  
Opeten van de honing bevalt  
me beter...











Anna-Mae &  
Pepijn en de

Das



Pepijn en Anna-Mae zijn op weg naar het spelbos. Daar hebben ze afgesproken met hun vriendjes en vriendinnetjes om een potje korfbal te spelen.







Ssst Pepijn. We zijn nu heel dicht bij de dassenburcht. Het is overdag, dus ze slapen, maar als ze wakker worden dan zijn we de klos, want ze zijn dol op muizen...

De das blijft meestal in de buurt van zijn burcht. Ze zijn ook gek op koeienvlaaien. Met hun poten met scherpe nagels draaien ze die om. Daaronder zitten vaak wormen en andere insecten...





De das is een echte bouwmeester. Ze bouwen niet zomaar een hol, maar burchten, riante onderaardse kastelen met meerdere kamers en lange gangen. In Bontebok zijn er twee burchten...



De grootste vijanden van de das zijn de mens en zijn hond. Soms graven ze de das op uit zijn burcht...





Met hun kleine oogjes kunnen dassen s'nachts relatief slecht zien, overdag redelijk en horen gaat een stuk beter, maar ruiken kunnen ze pas echt goed. Dassen leven en jagen s'nachts, maar heel vroeger leefden ze mogelijk net zoals wij overdag...



Kom Anna-Mae we gaan weer snel verder. Anders missen we nog ons spelletje korfbal...





Jippie we zijn er ! Hee daar heb je Louke en Feddo, maar ook Hedzer en Aafke. Iedereen is gekomen, dat wordt leuk !...



Ze verdelen zich in 2 teams van 3 spelers. Al jaren spelen ze bij de vereniging Udiros: Us Doarp IS Ryk Oan Sport. Het is vakantie, dus hebben ze geen training en wedstrijden. Maar ze konden niet wachten om weer te spelen.





Na uren gespeeld te hebben zitten ze uit te rusten en genieten van stukjes kaas en wat honing...



Ai, het is al bijna donker  
en we moeten nog naar huis, en  
zelfs nog helemaal door het  
donker bos.





Anna-Mae en Pepijn worden  
uitgezwaaid door hun vriendjes.

Wel oefenen hé voor  
de volgende keer !



De 2 muizen springen van hooibaal naar hooibaal...





Nu moeten we stil zijn, want  
we gaan het bos in en moeten weer  
langs de dassenburcht...



Pepijn en Anna-Mae sluipen op hun tenen langs de dassenburcht...





Ren, ren voor je leven,  
de das zit achter ons aan !!!





Pfff... net op tijd in de boom geklommen. Dassen kunnen niet zo hoog in de boom klimmen. Maar hoe komen we hier nu weg nu de das hier rond de boom blijft struinen ?





Terwijl Milo de das achterna rent, vluchten Anna-Mae en Pepijn snel de andere kant op het bos uit...







Hé, hé, eindelijk zijn we thuis.  
Het is al heel laat en donker.  
Nog nooit ben ik zo bang geweest







# Pepijn en Anna-Mae op avontuur in Drenthe

Pepijn en Anna-Mae gaan op reis om hun stiefzusje Beau, en 2 stiefbroerjes Max en Guy op te zoeken. Ze wonen in Eleveld in Drenthe, en dus hebben ze een zéér lange reis.





Eleveld is een mooi klein gehucht met in totaal 9 boerderijen. Het waren er eerst 10 maar in 2012 brandde er een tot de grond toe af. Het is een mooi, rustig dorpje met veel beesten zoals hooglanders, lakenvelders, paarden, varkens, duiven, ooievaars, maar ook woont er een valkenier.







Daar zijn ze. Tjonge wat fijn dat jullie er zijn.  
Het is heel lang geleden dat we elkaar zagen.  
Kom snel verder want de Poezen Mollie,  
Koekie en Muisje zijn in de buurt.



Pepijn en Anna-Mae, jullie zullen wel honger hebben. Kom we weten wel iets lekkers. Daar in het kippenhok ligt altijd lekker kippenvoer zoals Maïskorrels.







Daar heb je de twee  
paarden Rebecca en Chichi.  
Ze zijn erg lief en rennen  
graag rondjes in de wei.

Er zijn hier ook twee hooglanders.  
Ze heten Floris en Tessa. Ze  
zijn dol op elkaar en lopen vaak  
te knuffelen en te stoeien.







Daar komen de poezen ! Ren voor je leven !  
Ze zijn nog jong maar supersnel !!!





Tjonge, net op tijd  
op dit klimrek. Hier  
kunnen ze niet  
bij gelukkig...



De boerin schudt met het kattenvoer  
en de katten rennen terug naar de  
boerderij...





Kom op ...Opschieten  
Voordat de poezen  
terugkomen. We klimmen  
snel in deze boom...



Daar komt de boer op zijn trekker. Kom we gaan erachteraan. Hij gaat naar de varkens.





Daar heb je de twee varkens van de boer.  
Ze heten Spekje en Karbonaatje...



Varkens zijn dol op wortels en eikels en doen niets liever dan de hele dag wroeten. In een paar dagen ploegen ze zo een heel voetbalveld om ...





De varkentjes liggen  
te slapen. Zullen we ze  
gaan wakker maken ?



Ze slapen en snurken... Ik tel  
tot drie en dan roepen we  
héél hard "boeh boeh"





Ha ha, wat zijn ze  
geschrokken !  
Rennen, rennen !!!



De varkens zijn ontsnapt en rennen ervandoor. Opa boer gaat er achteraan en probeert ze te vangen.





Opa boer rent achter de twee varkentjes  
aan die nu het dorp inrennen...



Aan het eind van het het dorp weet opa boer de varkens  
te stoppen en te lokken met wat lekker voer.





Opa boer weet de varkentjes na een hele dag terug te lokken in hun hok...



De muizen weten allen een wortel te pakken en rennen terug naar hun holletje...





Hmm... Heerlijk die wortels. Ze hebben enorm honger gekregen na hun avonturen in Drenthe.



Alle muizen slapen na hun drukke dag op de boerderij.  
Ze dromen allemaal van een heerlijke wortel...



Auteur: Jeroen Elfers

Illustrator: Nicolas: <http://users.telenet.be/Illustrastripton/>